



“Dat het licht in ons
mag blijven branden...”

Nieuwsberichten

Zusters van Liefde van O.-L.-Vrouw,
Moeder van Barmhartigheid
Regio België

Zonhoven, 30 april 2026

mei – juni 2026 - nr. 13

Redactie : Gaby Swenters

Bezinning in de meimaand

Maria,
de vrouw en moeder bij uitstek.
Zij had een open oog voor wat God
in haar wilde verwezenlijken.
Zij mocht het mysterie van het leven dragen:
Jezus zelf.

Zij is gegaan langs de paden van
ons menselijk bestaan,
door duisternis en lijden,
door eenzaamheid en wachten.
Maria is een mens geweest als wij,
Met angst en tranen in de ogen
en met onzekerheid.

Een mens als wij is zij geweest
staande en levende tussen de mensen,
met vreugde om kleine dingen.
Een mens als wij
maar sterker dan ons geloof
was haar geloof,
groter dan ons vertrouwen
was haar vertrouwen.

Zij was de kleine mens,
door wie Gods grootheid uitstraalde.
Zij heeft Gods wil vervuld.
Daarom wordt zij “zalig” geprezen,
in alle tijden,
door alle mensen.
Haar geloof en trouw
zijn een model voor ons leven.

Zoals u allemaal weet en ook al
ondervonden hebt, komt men, niet alleen
in België maar wereldwijd, met een
priesterstekort. Vandaar dat het Bisdom Hasselt
oproept om 42 dagen te bidden voor
priesterroepingen, vanaf 25 april elke dag in een
andere parochie van Alken tot Zutendaal : In
Maaseik gaat het door op donderdag 21 mei, in
Tongeren-Borgloon op zondag 31 mei en in
Zonhoven op woensdag 3 juni 2026. Iedereen
kan meedoen op zijn of haar eigen manier,
persoonlijk of in groep. Op die manier wordt
elke gemeente afzonderlijk gedragen in gebed,
doorheen heel het bisdom.

In de vorige nieuwsberichten maakten we
melding van een financiële gift aan de De
voedselbank van Limburg. Via Dhr.
Embrechts, penningmeester, werden de zusters
van harte bedankt en ze bevestigden nogmaals
dat deze middelen goed terecht komen, daar
waar het nodig is.

Dinsdag 26 mei aanstaande gaat de
Belgische regiodag door. Het verloop van
de dag is een beetje aangepast en is als volgt :
Het Generaal bestuur (zonder Zr. Sofiani die
momenteel cursus Engels volgt in de USA)
wordt ontvangen in het Pand rond 10.00u met
koffie of thee om daarna samen deel te nemen
aan de viering voor alle zusters, in de kapel van
de zusters van H. Catharina, om 10.30u en
voorgegaan door priester Wim Simons.

Tijdens of na de viering zal hij ook de gemeenschappelijke ruimte van de zusters inzegenen. Om 12u is er eten voorzien in Cuisine d'été voor alle zusters.

In de namiddag worden er foto's getoond van de afbraak en heropbouw van H. Catharina in het provinciaalaat en geeft het Generaal Bestuur toelichting over hun werkbezoeken aan de andere landen. De dag wordt afgesloten met koffie en taart.

Vrijdag 5 juni 2026 is er, na de misviering in de kerk in Zonhoven om 19.30u een getuigenis en ontmoeting in en buiten de kerk met Carlos Leret. Hij is missionaris en vriend van de familie van Carlo Acutis, de internetheilige, en hij wordt wereldwijd gezonden om over Carlo te spreken en hij komt naar Zonhoven. Iedereen welkom !!

Het Generaal Bestuur nodigt alle Belgische en Nederlandse zusters uit voor een gezellige dag samen in Tilburg op 18 augustus 2026. De dag staat in het teken van 'vertellen – vernieuwen – verheugen'.

Zr. Maria Lynen, Zr. Marie-Jeanne Teuwen, Zr. Rosa Olaerts, Zr. Andrea Hermans en Zr. Marie-Louise Aerts hebben zich hiervoor ingeschreven. Concrete gegevens van de dagindeling volgen nog.

AGENDA : 2026

Mei 2026 :

06.05 : Vorming vrouwelijke religieuzen Bisdom Hasselt – Spreker : Luc Van Looy, salesiaan – thema : "Met Maria op weg naar Pinksteren".

26.05 : regio dag in de Belgische regio;

Juni 2026 :

15.06 : Raad van Bestuur ODF en Algemene Vergadering;

29.06 : Algemene Vergadering VZW Provinciaal Huis om 14.00 u ; uitnodiging volgt. Algemene Vergadering Feitelijke Vereniging om 15.00 u; uitnodiging volgt

Augustus 2026 :

18.08 : samenkomst in Tilburg van de Belgische en Nederlandse zusters, uitgenodigd door het Generaal Bestuur;

Oktober 2026 :

26.10 : 175 jaar Zusters van Liefde in Zonhoven

PINKSTEREN

Zoete verkwikking in de strijd,
koele omhelzing in de hitte,
vreugde en vrede te midden het gewoel.

Tedere blik uit de verte,
zachte muziek op de achtergrond,
geborgenheid zoals in het begin.

Aandrang tot het goede,
moed tot herbeginnen,
zalving tot sterkte en vertrouwen.

Geest die alles leidt,
oorsprong en verwachting,
wijkende horizon.

Meerstemmig balsemlied,
regen tot vruchtbaarheid,
morgenlicht en avondschemer.

Bloesem van het komende,
handschrift van verwondering,
teken van vergeving.

Inspiratie steeds weer,
zwevend over de chaos,
Geest van de Levende.

Adeleyd

Het Bestuur wenst u allen voor de komende maanden nog mooie hoogdagen toe. Denken we in de meimaand ook eens extra aan Maria, Moeder van Jezus.

Zuster Marie-Louise Aerts
Zuster Rosa Olaerts
Zuster Annie Timmers